



## **RedWednesday**

**Sta op voor wie  
niet vrij is om  
te geloven**

INSPIRATIE VOOR  
DEELNEMENDE KERKEN



## Rood is de kleur van het bloed van de martelaren

Van alle gelovigen  
worden christenen  
wereldwijd het meest  
vervolgd...





## Inhoudsopgave

Waarom meedoen met RedWednesday?	04
Godsdienstvrijheid onder druk	10
Inspiratie: activiteiten voor bewustwording	10
Concrete hulp voor vervolgte christenen	14

RedWednesday© is een beschermde naam en mag alleen met toestemming van Kerk in Nood (ACN) en in lijn met het doel van RedWednesday worden gebruikt.

# Waarom meedoen met RedWednesday?

- Om bewustwording te creëren over de vervolging van gelovigen - in het bijzonder van christenen, wereldwijd de meest vervolgte groep
- Om op te roepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen
- Om eigen parochianen te bewegen tot solidariteit met medegelovigen in nood
- Om op te komen voor godsdienstvrijheid en voor vervolgte christenen



# Uw betrokkenheid betekent meer dan een ‘hart onder de riem’

**“Wat maakt het uit of ik een rood kledingstuk draag of mijn kerk help rood aan te lichten?”**

**Het antwoord: Veel!**

De Benedictijner monnik Godwin Eze werd op 17 oktober 2023 om 1 uur 's nachts door terroristen ontvoerd uit zijn klooster in Kwara, Nigeria. Na een lange mars door de jungle werd hij vermoord. Als christen was hij specifiek doelwit van vervolging.

Stel dat christenen in uw omgeving worden ontvoerd. Wat zou u als eerste doen? Beveiliging regelen

waarschijnlijk: goede sloten, een beveiligingscamera. En dan?

Volgens onderzoek onder vervolgte christenen is de volgende stap meestal het bouwen van bruggen: het zoeken van steun bij welwillende andersgelovigen en overheden... zowel in eigen land als bij medegelovigen in andere landen. Waarom?

Omdat échte veiligheid voortkomt uit goede relaties. Hoe méér mensen dus de persoonlijke verhalen kennen en delen van wie vervolgd worden om hun geloof, hoe groter de kans dat ‘influencers’ als journalisten, politici

en beleidsmakers de ‘mens’ zien en maatregelen eisen tegen schendingen van het recht op godsdienstvrijheid en tegen discriminatie en vervolging.

Door deze bewogenheid zijn de afgelopen jaren stappen gezet: zo zijn in Pakistaanse schoolboeken teksten aangepast die haat zaaien tegen christenen en kunnen gelovigen in Egypte weer kerken bouwen.

Tot slot doneren meer mensen via een goed doel als Kerk in Nood (ACN) om vervolgte gelovigen wereldwijd te ondersteunen... u helpt gelovigen daarmee ook op concrete wijze!

## Bid voor hen en voor hun vervolgers

Tijdens de Vastentijd vindt jaarlijks in de Amsterdamse H. Nicolaasbasiliek de **Avond van de Martelaren** plaats. De afgelopen jaren werd onder meer gebeden voor de volgende personen die werden gedood om hun geloof in Christus:



**Joaquín Mora Salazar**  
Pater Jezüiet uit Mexico

Vermoord terwijl hij een bendelid stopte die iemand wilde neerschieten.



**Marie-Sylvie Kavuke Vakaturaki**  
Religieus zuster, arts in DR Congo

Gedood omdat ze bij haar patiënten bleef toen jihadisten haar kliniek aanvielen.



**John Mark Cheitnum**  
Priester in Nigeria

Net buiten de pastorie gedood door aanvallers die hem wilden ontvoeren



**Diego Valencia**

Koster in Spanje

Vermoord door een jihadist  
net na een Eucharistieviering.



**Janine Arenas**

Studente op de Filipijnen

Gedood bij een bomaanslag  
tijdens de zondagsmis.



**Junrey Barbante**

Student op de Filipijnen

Gedood bij een bomaanslag  
tijdens de zondagsmis.

# Toen kwam een Samaritaan die op reis was bij hem. Hij zag hem en kreeg medelijden. Lucas 10, 33

De priester, Leviet en Samaritaan **zagen** allen de man die in handen van rovers was gevallen. Alleen de Samaritaan toonde barmhartigheid omdat hij medelijden voelde.

Uw inzet voor RedWednesday maakt dat mensen **omzien** naar hun medemens die niet vrij kan geloven.

Dankzij de vele rood aangelichte en open kerken, gebedsbijeenkomsten en publiciteit, krijgen slachtoffers van religieuze discriminatie aandacht...

Om mensen tot medelijden te bewegen, is echter **meer nodig dan aandacht alleen**. We worden gevraagd ons hart open te stellen, ons te laten (aan)raken.

Dat kan in gebed, door **vervolgde gelovigen een gezicht te geven** of door de tijd te nemen om hun verhalen te horen.

Vandaar dat we u uitnodigen om te overwegen welke volgende stap mogelijk is in uw omgeving.



“ Er zijn veel ‘verborgen’ martelaren die een gewoon en integer leven leiden en die moedig de genade aanvaarden om tot het einde toe getuige te zijn, zelfs tot in de dood.”

*Paus Franciscus*

”

# Godsdienstvrijheid wereldwijd onder druk



Kerk in Nood is één van de drie organisaties wereldwijd die de ontwikkelingen in de vrijheid van godsdienst in **alle 196 landen en voor alle grote religies** monitort.

Het betreft zowel de vrijheid om de eigen godsdienst te belijden als om van religie te veranderen.

Iedere twee jaar geeft een rapport inzicht in de ontwikkelingen qua

godsdienstvrijheid per land - beschikbaar in diverse talen.

In het Nederlands is een uitgebreide samenvatting beschikbaar. Daarin vindt u de belangrijkste bevindingen, globale analyse en regionale analyses, achtergrondinformatie, casestudies en mondiale trends in godsdienstvrijheid.

Meer info:

**[kerkinnood.nl/godsdienstvrijheid](https://kerkinnood.nl/godsdienstvrijheid)**



## Ook christenvervolgging neemt wereldwijd toe

Christenen worden wereldwijd in steeds meer landen vervolgd. Vooral waar zij een minderheid vormen, hebben zij te maken met discriminatie en geweld.

In landen als Nigeria, Pakistan, Noord-Korea, China en in het Midden-Oosten is het voor christenen niet altijd mogelijk - of zelfs levensbedreigend - om hun geloof in het openbaar te belijden. Gewapende groepen, waaronder jihadisten, maar ook

overheden, maken het hen lastig om erediensten te houden of voor hun geloof uit te komen. Christen wórdén is veel van deze landen sowieso vaak een risico.

Het rapport *Vervolgd of Vergeten*, dat iedere twee jaar uitkomt, geeft een overzicht van landen waar christenen het meest lijden onder vervolging.

Meer info

**[Kerkinnood.nl/christenvervolgging](https://kerkinnood.nl/christenvervolgging)**



## RedWednesday: een wereldwijd initiatief van Kerk in Nood (ACN)

**RedWednesday is een internationale campagne van Kerk in Nood (ACN) om bewustzijn te creëren voor het recht op vrijheid van godsdienst voor iedereen - en voor christenen in het bijzonder.**

In 2018 deed Kerk in Nood (ACN) Nederland voor het eerst mee met RedWednesday door de Bossche Sint-Janskathedraal rood aan te lichten.

Drie jaar eerder was door collega's in Brazilië het beeld van Cristo Redentor in Rio de Janeiro rood aangelicht om aandacht te vragen voor de vervolging van christenen door ISIS in Irak.

Met ruim 160 rode kerken in Nederland in 2023 is RedWednesday een van de meest succesvolle manieren gebleken om aandacht te vragen voor het lot van gelovigen die gediscrimineerd, onderdrukt of vervolgd worden.

De ruim 400.000 weldoeners van Kerk in Nood (Aid to the Church in Need) wereldwijd financieren jaarlijks zo'n 5000 projecten die **christenen in zo'n 140 landen** helpen die vervolgd worden of in pastorale nood zijn.

Dankzij het wereldwijde netwerk van de katholieke Kerk heeft de pauselijke stichting grote impact.

**“ Zalig zijt gij, wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.”**

*Matteüs 5, 11-12a*





# Inspiratie om vervolgte gelovigen een stem of gezicht te geven

**Wat u op RedWednesday kunt doen, hangt natuurlijk af van uw situatie en locatie.**

**Van een lezing, een uitnodigingen aan scholen om een film te (komen) kijken, tot een rood aangelichte kerk waar men een kaarsje kan opsteken... kijk wat bij uw omgeving past!**

**Wij blijven graag op de hoogte van uw initiatieven en ideeën voor RedWednesday. Laat het ons weten via: [info@kerkinood.nl](mailto:info@kerkinood.nl) of bel 073 - 813 08 20.**

## **Attenderen**

Attendeer uw omgeving op het lot van vervolgte gelovigen:

- Licht de kerk rood aan ([kerkinood.nl/materialen](http://kerkinood.nl/materialen))
- Maak een krijttekening op straat met kinderen en tieners
- Stel lokale en regionale media op de hoogte van uw initiatief.
- Verspreid het informatiepakket op [redwednesday.nl](http://redwednesday.nl) via social media



## Tip voor een echt rode kerk

“Onze kerk kleurde eerder niet helder rood, omdat de lampen niet krachtig genoeg waren. We hebben toen een paar bouwlampen erbij gezet, rode filters erop, en meteen was het effect een stuk beter.”

**Vragen over verlichting? Bel of mail!**

### Bidden

Bidden verandert het hart:

- Nodig uit om een kaarsje aan te steken in de (rode) kerk
- Vesper/gebedsviering
- Eucharistieviering (b.v. votiefmis voor christenen die vervolging lijden)
- Oecumenische viering
- Kruisweg
- Nacht van gebed

### Informereren

Ook het hoofd mag gevoed worden:

- Nodig ons uit om de lezing over *christenvervolging* of de lezing *Vrij zijn om te geloven* te geven
- Nodig scholen uit om de film *Helden van het geloof* te (komen) bekijken
- Deel onze rapporten: [kerkinood.nl/godsdienvrijheid](http://kerkinood.nl/godsdienvrijheid) [kerkinood.nl/christenvervolging](http://kerkinood.nl/christenvervolging)

### Inspireren

De verhalen van vervolgte christenen kunnen ook inspireren:

- Nodig ons uit voor de lezing *Moderne Geloofsgetuigen* over mensen die hun leven gaven vanwege hun geloof in Christus
- Lees samen de getuigenissen die u van ons ontvangt na aanmelding voor RedWednesday

# Concrete hulp voor vervolgde christenen in Afrika

**Ik vind bewustwording belangrijk.  
Maar wat kan ik concreet doen om  
vervolgde christenen te helpen?  
Het is een vraag die we afgelopen  
jaren vaker te horen kregen naar  
aanleiding van RedWednesday.**

RedWednesday zet vooral in op bewustwording. Maar dat kan natuurlijk ook met een actie die tegelijk concrete hulp overlevert! U slaat zo twee vliegen in één klap: u informeert uw omgeving én weet hen tegelijk te mobiliseren.

Dit jaar richten we ons speciaal op de slachtoffers van extremisme in Afrika. In landen als Nigeria, Burkina Faso en Mozambique lijden zij onder terreurgroepen als IS.

Christenen zijn relatief vaak - maar niet als enige - doelwit van een aanslag, moord, ontvoering, verkrachting of brandstichting.

Zonder veel hulp van hun overheden rekenen zij op de Kerk en daarmee op uw goedheid!





### **Noodhulp**

Help priesters, religieuzen en leken die zich bekommeren om mensen die alles verloren hebben, ongeacht ras of geloofsovertuiging. Met uw steun kunnen zij de grote noden van de vele slachtoffers en vluchtelingen verlichten en zo werken aan de realiteit van een vreedzame samenleving.



### **Traumazorg**

Het leven met trauma's en de voortdurende dreiging van extremistische terreur is zenuwslopend. De Kerk heeft een sleutelrol in het genezen van de wonden van de vele slachtoffers. Helpt u mee, zodat priesters, religieuzen en leken opgeleid kunnen worden in het helpen van deze mensen?



### **Wederopbouw**

Terroristen in Afrika plunderen en vernielen regelmatig kerken en andere religieuze gebouwen. Om het geloof van de lokale gemeenschappen levend te houden, is het van belang te helpen hun religieuze infrastructuur snel weer op te bouwen. Steun de wederopbouw!



## Meedoen is gemakkelijk

Een aantal ideeën voor acties die u als kerk én als individu kunt ondernemen om vervolgte christenen in Afrika te helpen:

- **Laat u sponsoren**

Schrijf u in via [kerkinnood.nl/teamRed](https://kerkinnood.nl/teamRed), vraag uw omgeving om u te sponsoren en zet bijvoorbeeld 15.000 stappen (zo'n anderhalf uur wandelen) voor gelovigen in Afrika die op de vlucht zijn!

Voor kerken een ideale gelegenheid voor een echte 'Emmauswandeling': gesprekken in tweetallen over de Schrift, je geloof en wat je verder nog inspireert!

- **Kom samen in het rood**

Uw (mede)kerkgangers verrassen? Kom op RedWednesday (of de zondag ervoor) samen in het rood, toon de film die we uitbrengen en ga het gesprek aan over wat u met gebed en actie kunt betekenen voor gelovigen in nood.

## ... en inspirerend!

- **Organiseer een high tea (of ontbijt)**  
Een (zondagse) high tea voor het goede doel? Waarom niet? Verras uw omgeving met wat lekkers, vraag een bijdrage of houd een collecte voor de slachtoffers van vervolging in Afrika.



## Praktisch

Heb je een actie in gedachten? Dan zijn er 3 mogelijkheden voor sponsoring:

**1) Maak een profiel aan op de website [kerkinood.nl/teamRed](http://kerkinood.nl/teamRed) en deel je pagina met je omgeving via sociale media.**

Zij kunnen gemakkelijk geven via IDEal en je kunt zelf zien hoeveel je hebt opgehaald

**2) Verwijs naar [kerkinood.nl/vervolging](http://kerkinood.nl/vervolging), waar mensen zelf kunnen doneren.**

Gemakkelijk, maar je kunt zelf niet bijhouden hoeveel er voor je actie is gegeven.

**3) Collecteer en maak het bedrag over op rekening NL27 ABNA 0503 0402 31.**

Iets meer werk, maar je weet wel of de actie aansloeg. Vergeet niet 'Vervolgde christenen Afrika' te vermelden.



Peperstraat 11-13  
5211 KM 's Hertogenbosch  
info@kerkinood.nl  
(073) 613 08 20

NL27 ABNA 0503 0402 31  
RSIN/ANBI 2865841  
KVK 41080169

